

# 2018

## Zin in een reisje?

Een reis vol avontuur waarbij je groei zult ervaren?

Dan is deze 3 daagse Workshop iets voor jou!

**JOUW REIS IS JOUW LEVEN**, het leven begint aan het eind van je comfortzone...



Februari 2018, Drachten

### Workshop

18 Maart

Medicijnwiel:

15 April

je Kompas!

Numerologie:

je talent, uitdaging,  
pad & doel.

20 Mei

Opstellingen &  
regressie:

hulpmiddelen om  
je avontuur ook in  
de toekomst vol  
passie te beLEVEN.

Dus wat hoop jij dat jouw Reis je in 2018 gaat brengen?

Soms is je reis vertraagd of geannuleerd, omdat we ziek zijn geworden, de routekaart zijn kwijt geraakt, zijn opgezadeld met iemand anders baggage of omdat ons wiel is vast komen te zitten in de blubber. Kortom je hebt het gevoel stil te staan, dat dingen je overkomen, dat je de grip op het leven kwijt bent of dat je dromen nog steeds niet zijn uitgekomen. Jij had je wellicht wel een hele andere reis voorgesteld.

In deze tijd zijn er tal van manieren om dit "op te lossen": we gaan naar de dokter, nemen medicijnen in, huren een gids of vragen een willekeurige voorbijganger om te helpen met het uitgraven van het wiel. We boeken een nieuwe reis of nemen een sabbatical. Vaak zoeken we de oplossingen buiten onszelf.

Is het niet veel mooier om al die dingen in jezelf te hervinden; door je eigen kompas te zijn, je eigen medicijn, je eigen kracht te vinden?

Dat is waar deze Workshop over gaat, namelijk je eigen MedicijnWiel weer in beweging brengen, hierbij maken wij in deze Workshop o.a. gebruik van Numerologie, Regeessie, Opstellingen én Lichaamswerk. We zoeken daarbij de Natuur op, zodat jij je weer kan verbinden met jouw Natuur!

Het Medicijnwiel is the Circle of Life, die helend en ondersteunend kan zijn tijdens jouw levensreis. Maar wanneer slechts een punt uit die cirkel uit balans raakt, beïnvloedt dat de hele cirkel. Om je wiel als medicijn te kunnen ervaren en weer in beweging te brengen.

Het zal een reis worden vol met ervaringen, zonder onnodig geneuzel. Het is een reis waarbij je uit je comfortzone komt, zodat jij de verbinding kunt leggen en de samenhang kunt zien in de dingen die in jouw leven spelen. Daardoor word je wiel weer rond en kun je jouw leven gaan vieren.

*"Gun jezelf De Reis van je Leven. Deze Reis is onvergetelijk!"*

A. Koekkoek



Bijdrage Incl. Benodigheden en alle 3 dagen een  
Biologische Lunch, thee & koffie  
€ 225,-

Adres: Praktijk Anma, Splitting 7, 202 LC DRACHTEN  
Aanmelden bij Willy : [info@willyboomsma.nl](mailto:info@willyboomsma.nl)